

# RUNSKRIFT *light*

NUMMER 34 APRIL 2018



## Nu är det dags för KondisBröderna igen!

Bröder! Efter succén på Konditori Princess i Sumpan så är det dags igen.

Onsdagen den 25:e april klockan 14.30 så ses vi den här gången på Citykyrkans Café, Adolf Fredriks Kyrkogata 10. Cityrkans Café, en riktig doldis, har fantastiska vackra lokaler, designade av den välkända arkitekten Hjalmar Westerlund. Här ser vi den ”Franska Matsalen”.

Det är ju, som bekant detaljerna som gör skillnaden. Alla lokaler är kryddade med vackra detaljrika utsmyckningar. Ett Kondis att verkligen trivas i!



**Ett ”riktigt” konditori bakar sina tårter, bakelser och kakor naturligtvis i sitt eget bageri!**

De vill verkligen rekommendera sin äppelkaka med vaniljsås och Laholmstårtan. Bakverk som har funnits i sortimentet sedan de öppnade 1990.

DE har även ett stor utbud av allergivänliga bakverk.

### Lite praktiska uppgifter

Vi kan träffas i Täby Centrum (t ex vid flygeln klockan 13.30). Du vet förstås att du kan ställa bilen gratis i garaget i fyra timmar (om du har medlemskort). Sedan tar vi tåget till Östra (ca 17 minuter) och därefter T-banan mot T-Centralen (restid ca 4 minuter). Byt till Gröna Linjen nr 17 (en 13 meter lång promenad), mot Vällingby till Hötorget. Där knallar vi tillsammans (ca 375 meter) till Citykyrkans Café ovh festar om lite, umgär med våra Bröder och varandras fruar och medtagna vänner!

**Du, dina nära och andra vänner är välkomna till Citykyrkans Café onsdagen den 25:e april! Anmäl dig senast den 23 april till UM Hans Flodén. Tel: 0702-81 66 46**